



**THE HOLY EPARCHIAL SYNOD  
THE GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA**

*“And Let Our Cry Come Unto Thee”*

Sunday, July 19, 2020

To the Reverend Priests and Deacons, the Monks and Nuns, the Presidents and Members of the Parish Councils of the Greek Orthodox Communities, the Distinguished Archons of the Ecumenical Patriarchate, the Day, Afternoon, and Church Schools, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the Hellenic Organizations, and the entire Greek Orthodox Family in America

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Again and most fervently, the Members of the Holy Eparchial Synod of Greek Orthodox Archdiocese of America, under the presidency of His Eminence Archbishop Elpidophoros of America, write to you with urgency, determination, and great faith; for we have heard your cries of anguish and pain over the seizure of the Great Church of Holy Wisdom, our Ἁγία Σοφία. We know that your hearts are broken and, for you as well as our Ἁγία Σοφία, we have spoken out and will continue to do so “in season and out of season,” (εὐκαίρως ἀκαίρως, II Timothy 4:2), and we will not relent in our pursuit of justice and righteousness.

Therefore, knowing that on Friday, July 24<sup>th</sup>, there will be an ‘inauguration’ of this program of cultural and spiritual misappropriation and a violation of all standards of religious harmony and mutual respect, we call upon all the beloved faithful of our Holy Archdiocese to observe this day as a day of mourning and of manifest grief. We urge you to invite your fellow Orthodox Christians and indeed all Christians and people of goodwill to share in the following observances.

We ask that every Church toll its bells in lamentation on this day. We call for every flag of every kind that is raised on the Church property be lowered to half-mast on this day. And we enjoin every Church in our Holy Archdiocese to chant the Akathist Hymn in the evening of this day, just as we chant it on the Fifth Friday of the Great and Holy Fast.

Let us, in this time of grief and mourning, appeal to the Most Holy Theotokos and Ever-Virgin Mary. She is the “only Hope of the hopeless” (Ἡ τῶν ἀπελπισμένων μόνη Ἑλπίς), and as we chant to Her in the Akathist, “the Repository of the Wisdom of God, the Treasury of His Foreknowledge” (Σοφίας Θεοῦ Δοχεῖον, Προνοίας Αὐτοῦ Ταμεῖον, οἶκος P).



Therefore, with complete faith in the Foreknowledge of our Trinitarian God, and in the Divine Plan for our salvation (οικονομία), we entrust the future of our beloved Ἁγία Σοφία to His Wisdom, and we supplicate She who is the very Treasury of that Knowledge and the Repository of that Wisdom to intercede for us, to comfort us, to give us Her strength, and to manifest to us Her counsel, that we may ever do and say that which is pleasing in the sight and in the hearing of Her Son, our Lord, God, and Savior Jesus Christ, to the glory of God the Father, Who together with the Holy Spirit is worshipped One God, unto the ages of ages. Amen!

With paternal love in our Lord Jesus Christ,

† Ἐλπίδοφορος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερῆς

† ELPIDOPHOROS, Archbishop of America

Metropolitan Methodios of Boston

Metropolitan Isaiah of Denver

Metropolitan Alexios of Atlanta

Metropolitan Nicholas of Detroit

Metropolitan Savas of Pittsburgh

Metropolitan Gerasimos of San Francisco

Metropolitan Evangelos of New Jersey

Metropolitan Nathanael of Chicago



**ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ**

*“Καὶ ἡ κραυγὴ ἡμῶν πρὸς Σὲ ἐλθέτω”*

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2020

Προς τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και τις Μοναχές, τους Προέδρους και τα Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τους Εντιμολογιωτάτους Ἀρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, τη Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και όλο το Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές,

Και πάλι με ιδιαίτερη αγάπη εμείς, τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, απευθυνόμαστε επειγόντως προς εσάς με αποφασιστικότητα και μεγάλη πίστη, διότι ακούσαμε τις κραυγές της αγωνίας και του πόνου σας σχετικά με την αρπαγή του Μεγάλου Ναού της Αγίας Σοφίας, της δικής μας Αγίας Σοφίας. Γνωρίζουμε ότι οι καρδιές σας έχουν ραγίσει και γι' αυτό έχουμε εκφράσει ανοιχτά τη θέση μας για την Αγία Σοφία μας και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε *“εὐκαιρῶς ἀκαιρῶς”* (Β' Τιμ. 4, 2), αρνούμενοι να υποχωρήσουμε από τις δίκαιες επιδιώξεις μας.

Γνωρίζοντας, επομένως, ότι την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα *“εγκαίνια”* αυτού του προγράμματος πολιτιστικής και πνευματικής υπεξαίρεσης και παραβίασης κάθε προτύπου αρμονικής συμβίωσης και αμοιβαίου σεβασμού, καλούμε όλους τους πιστούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας να τηρήσουν τη μέρα αυτή ως μέρα πένθους και έντονης θλίψης. Σας προτρέπουμε να καλέσετε τους αδελφούς Ορθοδόξους Χριστιανούς, αλλά και όλους τους Χριστιανούς και τους ανθρώπους καλής θελήσεως να μοιραστούν μαζί μας το ακόλουθο τυπικό.

Ζητάμε από κάθε Εκκλησία να χτυπήσει πένθιμα τις καμπάνες της εκείνη τη μέρα. Ζητάμε κάθε είδους σημαία που βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας των ναών να κυματίζει μεσίτια την ίδια μέρα. Δίνουμε εντολή σε κάθε ναό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας να ψαλεί ο Ακάθιστος Ὑμνος το απόγευμα εκείνης της μέρας, όπως ακριβώς τον ψάλλουμε την Παρασκευή της Ε' εβδομάδας της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Σε τούτη τη στιγμή της θλίψης και του πένθους, ας απευθυνθούμε στην Υπεραγία Θεοτόκο και Αειπάρθενο Μαρία. Αυτή είναι *“ἡ τῶν ἀπελπισμένων μόνη ἐλπίς”*, όπως ψάλλουμε στον Ακάθιστο Ὑμνο, το *“Σοφίας Θεοῦ δοχεῖον καὶ Προνοίας Αὐτοῦ ταμεῖον”* (Ακάθιστος Ὑμνος, Οἶκος Ρ).



Έτσι, λοιπόν, με απόλυτη πίστη στην πρόνοια του Τριαδικού μας Θεού και στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία μας, εμπιστευόμαστε το μέλλον της αγαπημένης μας Αγίας Σοφίας στη δική Του Σοφία και ικετεύουμε Εκείνη που είναι το ταμείο της Πρόνοιάς Του και το δοχείο της Σοφίας Του να μεσιτεύει για μας, να μας παρηγορήσει, να μας ενδυναμώσει, να μας νουθετήσει ώστε να πράττουμε και να λέμε ό,τι είναι ευάρεστο στον Υιό Της και Κύριο μας, στο Θεό και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, προς δόξα του Θεού Πατρός, ο Οποίος μαζί με το Άγιο Πνεύμα λατρεύονται ως ένας Θεός στους αιώνες των αιώνων. Αμήν!

Με πατρική εν Χριστώ αγάπη

† ο Αμερικής Ελπιδοφόρος

† ο Βοστώνης Μεθόδιος

† ο Ντένβερ Ησαίας

† ο Ατλάντας Αλέξιος

† ο Ντητρόιτ Νικόλαος

† ο Πιττσβούργου Σάββας

† ο Αγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος

† ο Νέας Ιερσέης Ευάγγελος

† ο Σικάγου Ναθαναήλ